

Spreekrechtverklaring 3781336

8 augustus 2020 de dag die alles veranderdeWeg is mijn onbezonnenheid voor de rest van mijn leven.

Ik was die dag vroeg opgestaan het was warm en mooi weer. Samen met een vriend sloten wij bij een vriendengroep aan om gezellig wat te chillen met vrienden die al op het strand van de Nieuwe Meer waren. Het was super gezellig tot ineens de sfeer omsloeg. De dader schoot op een ballon die een vriend van mij vast had, hij vroeg mij naar mijn horloge. Nog een schot, Bas was geraakt, nog een schot, Bas dodelijk getroffen. Ik moest mijn horloge afgeven, waar ik overigens gewoon hard voor gewerkt heb.

Vanaf dat moment is mijn leven voor altijd veranderd. Bas zien wij nooit weer.... Vanaf 8 augustus word ik geleefd door alle verplichte afspraken: pro forma zittingen, verhoor bij de rechter commissaris, Slachtofferhulp, afspraken bij de psycholoog.... De familie van Bas heeft levenslang en ik voeg me bij dat rijtje. Ik zal de rest van mijn leven dit bij me dragen. Gewoon op een mooie warme zomerdag op 8 augustus en waarom? Waarom?