

## Spreekrechtverklaring Henk van Wijk

Heeft de dader enig idee wat voor emotionele en blijvende ravage hij heeft aangericht in ons leven.

Ik heb geprobeerd om mijn gevoelens op papier te zetten, maar wat ik ook schrijf, niets maar dan ook niets kan weergeven hoe ik mij daadwerkelijk voel, sinds 8 augustus mijn kind van mij is afgenomen.

Even terug in de tijd!.....

Noë, Bas en Zsa- Zsa waren 6,7 en 8 jaar en hebben toen hun moeder verloren aan borstkanker..... Deze tijd heeft heel veel impact gegeven op ons gezin en naasten.

Noë, Bas en Zsa-Zsa waren nog zo jong en hadden toen al zoveel meegemaakt! Ik heb mijn kinderen alleen opgevoed, gelukkig wel met de steun van naasten.

Nadat mijn kinderen wat ouder waren en ik dagelijks moest werken, waren ze veel op zichzelf en elkaar aangewezen,..... dit heeft tot een zeer sterke emotionele onderlinge band geleid.

Het verlies van Bas hakt er ongelofelijk bij ons in.....het besef dat Bas nooit meer om mij heen is, zijn sporten, het eten en zijn vragen over het leven mis ik ontzettend.

Voor Noë en Zsa-Zsa die aan het begin van hun leven staan is daardoor nogmaals verschrikkelijk overhoop gehaald. Het is schrijnend om ook dit te moeten aanzien.

Mijn kinderen, ik, .....onze naasten en vrienden moeten nu de rest van hun leven verder met deze tragedie..... voor het leven getekend.

Elke dag mis ik Bas..... en het ongeloof dat hij er niet meer is wordt alleen maar groter, hij is altijd in mijn gedachten. Ik slaap slecht, ben onrustig en Ik heb het gevoel dat ik gevangen zit in een moeras waar ik mij in voortsleep en net mijn kop boven weet te houden, elke dag voel ik de pijn.

Waar ik niet uitkom en steeds heviger mee worstel is het moment dat het eerste schot viel,.....wat er toen door Bas die lieve jongen, die opkwam tegen het onrecht, heen moet zijn gegaan, dat moet weerzinwekkend zijn geweest voor hem..... en daarna het tweede schot .....KRANKZINNIG.

Bas was en is voor mij altijd een hele lieve zoon die goed wilde doen en lief was voor zijn medemens. Die opstond tegen het onrecht.

Weet u,.....Bas..... kunnen .....we..... nooit meer omhelzen.

Het is dieptreurig dat Bas op deze weerzinwekkende manier van ons is afgenomen.